



Dankbare herinnering aan

Jan Aerts

geboren te Houthalen op 2 oktober 1944 en
ingeslapen te Wilrijk op 23 december 2022.

—

Bedankt om er te zijn voor ons met bliken
van medeleven en troostende woorden.

Onze nonkel Jan is er niet meer
Zijn plaatske in ons huis blijft nu leeg
We zullen hem missen elke dag
In kleine en eenvoudige dingen
Maar er is niets dat voorgoed verdwijnt
Als men de herinneringen bewaart
Want dood ben je pas als je bent vergeten
En we weten beslist
Onze nonkel Jan wordt nog zo vaak gemist