



Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij bedroefd afscheid van

mevrouw

Anna Batens

weduwe van de heer Florent Remon

geboren te Rupelmonde op 16 april 1922
en in het bijzijn van haar kinderen zachtjes heengegaan
in WZC Poldervliet te Kruibeke op 18 mei 2023.

- erevoorzitster van OKRA Rupelmonde -
- gewezen gemeenteraadslid Kruibeke -
- mede-oprichtster Seniorenacademie -
- lid Koninklijke Fanfare Sint-Jozef Rupelmonde -
- trouw bezoeker van het buurthuis Rupelmonde -
- lid van Samana -

U wordt vriendelijk uitgenodigd op
de afscheidsplichtigheid die zal plaatsvinden in de aula van
Uitvaartverzorging Scheldeland Bazelstraat 250 te Kruibeke
op zaterdag 27 mei 2023 om 11 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.40 uur

Later in de namiddag volgt de teraardebestelling
van haar asurn bij haar echtgenoot in het urnenveld
op de begraafplaats te Rupelmonde.

Dit melden u:

Walter † en Gerda † Remon - Vercauteren
Herman en Sonja Remon - Van Hoyweghen
Dirk en Ilse Remon - Smet

haar kinderen

Robby en Ann en Van Stappen - Remon
Wouter en vriendin Stephanie
Lore en vriend Luka
Ferre
Lore

Koen † Remon, Isabelle en Bart Van Lierop - Vanhimbeeck
Kamiel, Jozefien, Leon

Jimmy en Els Caluwé - Remon
Marie

haar klein- en achterkleinkinderen

Jan en Mariëlle Remon - Sijs
kinderen en kleinkinderen
François † en Conny Van Raemdonck - Remon
kinderen en kleinkinderen

de families: Batens - Remon - Van Raemdonck - De Winter.

Dank aan mijn twee zonen Herman en Dirk,
die mij met liefdevolle zorgen hebben bijgestaan.
Dank ook aan alle personeelsleden van WZC Poldervliet.

correspondentieadres: familie Remon - Batens,
p/a Bazelstraat 250/33 - 9150 Kruibeke
online condoleren: www.schelde.land

*Dag kleine vrouw,
Dag lieve moeder
Dag pitteke, nu moet u gaan
Al het werken en alle zorgen
Het was goed, het is nu gedaan*

*Ze was zo haar eigen
in alles wat ze deed
Haar lachen, haar huilen,
haar lief en haar leed*

*Bedankt klein lief vrouwe
De oorsprong van ons bestaan
Wij zullen nu zonder jou
toch verder moeten gaan
Want je was toch onze moeder
Je was toch ons thuis
Je droeg soms heel moedig
Het jouw opgelegde kruis*

*Tot ziens lieve moeder
Rust zacht, voorgoed, deze keer
Gaat onze weg teneinde
Dan zien wij je weer*